

***“Kyrka i rörelse -
kallade och sända som lekfolk”***

Innehållsförteckning

Förord	4-5
Presentation av rörelser, sekularinstitut och andra gemenskaper	
Birgittinoblaterna	6
Böneapostolatet	7
Comunione e liberazione	8
CFC - Couples for Christ	9
Dominikanordens lekmannagren	10
Focolare	11
Franciskanska sekularorden	12
<i>Ordo Franciscanus Secularis</i>	
Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden	13
<i>Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani</i>	
KKS - Katolsk Karismatisk Förnyelse i Sverige	14
<i>CCR - Catholic Charismatic Renewal</i>	
Karmels sekularorden	15
Malteserorden	16
<i>Suveräna Militära och Hospitaliära Orden av S:t Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta</i>	
Mödrars bön	17
<i>Mothers prayers</i>	
Neokatekumenala vandringen	18
Schönstatt rörelsen	19
Ständig bön för äktenskap och familj	20
Tro och ljus	21

Förord

Trons verklighet är stor och outtömlig. Under sin jordiska pilgrimsfärd kan därför Kyrkan ständigt upptäcka nya aspekter och facetter i trons skattkammare. Även om den kristna tron till sitt väsen förblir densamma kan den levas och uttryckas på många olika sätt. Det är ett uttryck för att den helige Ande, Kyrkans själ, ständigt är i rörelse för att väcka oss, Kyrkans ibland lite halvsovande medlemmar, till nytt liv i Kristus. Ständigt på nytt uppstår det därför nya andliga rörelser och nådegåvor av olika slag, som berikar Kyrkans liv och får hennes mångskiftande skönhet att framstå i påskens fulla ljus. Den uppståndne Herren lever alltid i sin Kyrka och ser till att hon håller sig evigt ung och schön och får nytt liv i honom. Hon måste ju hålla sig vid god vigör! Detta andliga skeende kan anta allt slags gestalter och former. Denna mångfald av nådegåvor och uttrycksformer bygger alla på den fundamentala enhet i tron, som utgör katolicitetens speciella kännetecken. Denna enhet i mångfald är alltså ett av de kännemärken som uttrycker Kyrkans väsen. Det är en stor glädje när det går upp för oss, att det finns en sådan mångskiftande rikedom av olika andliga kallelser och vägar inom den enda Kyrkan.

Varje människa är unik och har sin egen kallelse enligt Guds plan. Vi är inte bara anonyma personnummer inför Gud. Samtidigt behöver vi ofta en konkret andlig hemvist, en fruktbar jordmån, där vi får hjälp att följa i Jesu fotspår. Genom tiderna ser vi hur olika andliga skolor har uppstått, som hjälpt människor att hitta sin väg i Jesu efterföljd. Som kristna är vi gemenskapsvarelser. Kyrkan bygger på att vi hjälper varandra på frälsningens väg. Vi hör alla samman i Kristi kyrka. Vi utgör ett heligt folk på pilgrimsvandring genom historien och geografin. Men vi är inte anonyma mitt i en grå massa. Inom Kyrkan har det alltid funnits olika grupper, mindre eller större, som har gått en gemensam väg mot den fullkomliga kärleken. Det Andra Vatikankonciliet betonar mer än något tidigare koncilium att alla kristna är kallade till helighet. Det är inte bara något för dem som lever avskilt i kloster utan alla döpta är inbjudna att ta emot denna kallelse till helgelse. Alla lekmän är kallade att söka heligheten just där de lever och verkar. Genom att ta på sig denna kallelse bidrar de till att helga världen och göra den till en välbehaglig offergåva åt Gud. För många lekmän är det till stor hjälp och inspiration att hitta ett andligt hem eller

skola, där man fostras och formas i enlighet med en speciell nådegåva. I och för sig finns det i själva dopets spiritualitet allt vad vi behöver för bli helgade, men för många har det varit till ovärderlig hjälp att få ingå i andligt sammanhang eller i en rörelse. Men återigen, i princip är hela Kyrkan i rörelse genom Andens ständiga verksamhet. Kyrkan är i sig en enda andlig rörelse, som sedan kan stråla fram i otaliga varianter.

Under detta Trons år försöker vi i vårt stift att samla de andliga rörelser och familjer som finns för att visa på den Andens rikedom, som präglar Kyrkans liv. Jag tror att denna presentation kan vara många till inspiration och kan hjälpa dem att fördjupa sitt eget andliga sökande. För en del kan det vara en stor och glad överraskning att se hur många olika andliga vägar det finns, som alla bygger på samma trosgrund, men ändå kan vara sinsemellan så olika. Det kan hjälpa oss att förstå hur den helige Ande verkar i Kyrkan. Det kan ge oss en aning om hur nära den uppståndne Jesus Kristus är oss på vår vandring genom livet. Det visar oss att vi alla, hur olika vi än kan vara, är Faderns älskade barn på väg till samma mål.

+Anders Arborelius ocd

Biskop av Stockholm katolska stift

Stockholm i påskveckan 2013



Birgittinoblaterna



Amor Meus Crucifixus Est
– *Min kärlek är korsfäst*

Birgittinoblaterna är en katolsk sammanslutning av män och kvinnor, vars första statuter godkändes av påven Pius XII år 1947. De utgör en lekmanagren av Allraheligaste Frälsarens Orden eller Birgittinorden, som den i dagligt tal kallas.

Birgittinorden leder sitt ursprung till den heliga Birgitta (död 1373). Som god hustru levde hon i 28 år i ett lyckligt äktenskap med sin make Ulf Gudmarsson tills döden skilde dem åt. Hon var mor till åtta barn som hon fostrade till goda kristna. Som änka grundade hon ett kloster i Vadstena, det första birgittinklostret, och reste till Rom för att få sin klosterregel godkänd av påven. Birgitta var en stor mystiker och framträdde som profetissa med uppfordrande budskap till sin samtids mäktige. Hennes röst hörs än idag genom de himmelska uppenbarelser, som hon skrev ned och genom de kloster, som hon inspirerat till.

Heliga Birgittas andliga dotter i modern tid, svenskan Maria Elisabeth Hesselblad (död 1957), förnyade Birgittas klosterskapelse och återinförde Birgittinorden i Sverige. Birgittinoblaterna tillhör denna gren av Birgittinerna, vilken står under central ledning från moderhuset i Rom, i Birgittas eget hus vid Piazza Farnese (f n 51 ordenshus runt om i världen, varav två i Sverige: Djursholm och Hosjö vid Falun).

Kontaktuppgifter:

För mer information om birgittinoblaterna, var god kontakta Elsa Casselbrant oblOSS
E-post: elsa@catholic.org



*Herre vår Gud,
då den heliga Birgitta
betraktade din Sons lidande
uppenbarade du för henne
himmelska hemligheter.
Låt oss, dina tjänare, i våra egna
lidanden och smärtor se den
korsfästes härlighet uppenbaras.*

Birgittinoblaterna söker följa Kristi universella kallelse till helighet i förening med den birgittinska ordensfamiljen och i den heliga Birgittas anda. De söker lära känna och erfara Kristus, framför allt i evangeliet, i Eukaristin och på korset. Frukten av denna erfarenhet är en verklig, personlig, lidelsefull kärlek till Kristus, som tar sig uttryck i efterföljelse av honom, som deras förebild för helighet.

Med innerlig kärlek vördar och älskar birgittinoblaterna Maria, kyrkans Moder. De helgar sitt apostolat åt henne. De vördar henne genom att söka efterfölja hennes dygder, framför allt hennes tro, hopp och kärlek, hennes lydnad och ödmjukhet.

Birgittinoblaterna har som mål en stor kärlek till kyrkan, som fortsätter Kristi verk och utgör början av hans rike på jorden. Denna kärlek till kyrkan visar sig inte minst i lydnad för henne, i lojalitet mot påven, Kristi ställföreträdare, och i bön och arbete för de kristnas synliga enhet i enlighet med Jesu överprästerliga förbön ”att de alla skall bli ett”.

Birgittasystrarna i Djursholm

Tfn: 08/ 755 17 85 eller i Falun: Tfn: 023/ 321 47
Birgittinoblaterna har lokalavdelningar i Stockholm, Falun, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Borås och Ystad.

Böneapostolatet



Böneapostolatet

Daglig bön

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig. Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin. Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek. Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...



Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som vill leva i Kristi efterföljd och väcka människors längtan efter bön.

BA är en tjänst i kyrkan som grundades i Frankrike i mitten av 1800-talet.

En grupp jesuitstudenter brann av iver att ge sig ut i världen för att sprida det glada budskapet om Kristus. Deras studier hindrade dem dock från att ge sig iväg just då. Deras andlige ledare uppmanade dem att i stället be för världen, där de befann sig.

Vår värld behöver hopp!

BA vill inspirera till fördjupning av vårt kristna liv genom att:

- överlämna våra liv i Guds händer varje morgon för att sedan leva i Hans närhet under dagen,
- aktivt arbeta för solidaritet och rättvisa.

De böneintentioner som påven ger ut varje månad är en hjälp att be för människors aktuella behov.

Kontaktuppgifter:

Böneapostolatet:

Kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm

Plusgiro 128 98 56-5

Ansvarig präst och ordförande

Pater Rainer Carls S:J

Tfn: 08-37 21 66

Vice ordföranden

Carsten Malmberg

Vice ordförande och samordnare

Cristina Ramos de Strandberg

Mobtn: 070-898 17 69

Sekreterare: Birgitta Hedtjärn

Information och material: Berit Calderón

Tfn: 08-81 75 53

E-post: boneapo@bredband.net

Comunione e liberazione



Comunione e Liberazione (CL) är en rörelse inom Kyrkan vars syfte är att främja en mogen kristen utbildning av sina medlemmar och att samarbeta med Kyrkans mission i olika miljöer och sammanhang i samhället.

Det började i Italien 1954 när Fader Luigi Giussani, som då undervisade i Berchetgymnasiet i Milano, startade en kristen grupp med några elever som tog namnet Gioventú Studentesca (Studerande Ungdom) eller GS. Som Fader Giussani själv berättar "redan från min första lektion försökte jag visa eleverna vad det var som motiverade mig, och det var inte att försöka övertyga dem att jag hade rätt, men önskan att visa dem förnuftet och resonen som finns i tron".

Års 1969 antog rörelsen sitt nuvarande namn, Comunione e Liberazione (Gemenskap och Befrielse), som förklarar övertygelsen om att det kristna livets erfarenhet levts i gemenskap (Comunione) är grunden till människans verkliga befrielse (Liberazione). Nu finns CL i mer än 80

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson i Sverige:

Antonella Larsson

E-post: antonella@comhem.se

länder i alla världsdelar. CLs närvaro i samhället har, under de senaste åren, i en allt större utsträckning utmärkt sig för sina utbildande, sociala och kulturella egenskaper. CLs uppmaning är att leva det kristna livets erfarenhet enligt Traditionen och CLs syfte är att föreslå Kristi närvaro som det enda sanna svaret på det mänskliga livets djupaste behov i alla tider. De tre orden som kännetecknar CLs bidrag till Kyrkan och till världen är: utbildning, broderskap och verk. Det är inom dessa områden som CL koncentrerar sina energier, nu och på en konkret sätt, för att bidra till Kristi härlighet på jorden.

CL vänder sig till alla människor oavsett ålder, yrke eller social tillhörighet. Det finns inte något medlemskort, utan istället individens fria deltagande. Grunden till medlemmarnas löpande utbildning är veckokatekesen som kallas för Scuola di comunità (Kommunitetens skola). Dessutom ingår i CLs pedagogik moment som kommunitetens bön, barmhärtighetsverk (exemplariskt och troget arbete för att lära sig att existensen slutgiltiga lag är den fria och vilkorslösa barmhärtigheten), läger, att läsa och sjunga samt det gemensamma fonden, vars syfte är stödja det gemensamma verket, mission, barmhärtighets och kulturella verksamheter. Till den gemensamma fonden kan var och en delta genom att donera en frivilligt andel av sin inkomst. Dessa är grundläggande moment, men inget av dem anses som obligatoriskt. Fader Giussani dog år 2005 och sedan dess leds CL av Fader Julián Carrón. CLs officiella tidskrift är *Traces-Litterae Communionis* som publiceras på flera språk. På hemsidan www.clonline.org olika dokument, vittnesmål och fördjupningar om CLs och Kyrkans liv publiceras, hemsidan är tillgänglig på flera språk.

Hemsida internationellt:

www.clonline.org

Couples for Christ

The **Couples for Christ Foundation for Family and Life (CFC-FFL)** in Stockholm Sweden is a charismatic Christian community that focuses on evangelization and family life renewal.

Vision

We are an evangelistic and missionary community committed to become families empowered by the Holy Spirit to renew the face of the earth.

Mission

We strive for holiness of life, as we commit to renew the temporal order through our work with the poor, our work for justice, and our work for life.

We are a servant of the Church, working to renew her children through every generation and throughout the world, until the Lord returns once again.

Core Values

Our Core Values describe who we are and what we are called to do in the world. They provide parameters and constant guideposts in our moving on in our life and mission.

1. Centered on Christ.
2. Evangelistic and missionary.
3. Focused on the family.
4. Being community.
5. Living a preferential option for the poor.
6. Exercising servant leadership.
7. Being a servant to the Church.

Kontaktuppgifter:

Persons to Contact:

CFC FFL Unit Servant for Stockholm, Sweden

Andre Suñaz- 073-05133 44; acsunaz@gmail.com

Novie Suñaz- 073-526 80 11; noverose@gmail.com

CFC Handmaids for Family and Life Coordinator (CFC HFL):

Nelida Davidsson - 070-453 25 41;

ndavidsson@yahoo.com



Ministries

The CFC-FFL is a Complete Christian Family life renewal program and thus in addition to the married couples, it has several “ministries” to cover the different groups within society.

- 1) Couples for Christ (CFC FFL) – Christian Married Couples
- 2) Handmaids for Family and Life (CFC HFL) – Mature single women or married women whose husbands are not part of the community.
- 3) Servants for Family and Life (CFC SvFL) – Mature single men or married men whose wives are not part of the community
- 4) Singles for Family and Life (CFC SFL) – young single adults (men and women) aged 21 and above
- 5) Youth for Family and Life (CFC YFL) – youths (boys and girls) aged 13 to 21
- 6) Kids for Family and Life (CFC KFL) – young boys and girls aged 4 to 12

Websites:

<http://www.cfcffl.net/>

<http://www.cfcffl.org/>

<http://www.facebook.com/groups/cfcffl.stockholm/>

CFC Singles for Family and Life Coordinators (CFC

SFL): Ped dela Cruz -076- 296 85 32

Connie dela Cruz 070-994 32 91; connydelacruz@yahoo.com

CFC Youth for Family and Life Coordinators (CFC

YFL): Mike -076-149 76 48 ; magonoy@yahoo.com

Cez Agonoy - 073-022 16 59; cezagonoy@yahoo.com

CFC Kids for Family and Life Coordinators (CFC KFL):

Erick - 072-389 44 75; fredericktuzon@hotmail.com

Dian Tuazon - 076 038 89 55; dianatuazon@hotmail.com

Dominikanordens lekmannagren

Dominikanordens lekmannagren ingår i Dominikanorden tillsammans med bröderna och systrarna. Lekfolket i dominikanorden är fullvärdiga medlemmar utan att ingå i en klostergemenskap. De följer en regel och avlägger sina slutliga löften inför en representant för Dominikanordens generalmagister och inför den ansvariga i sin grupp.

I lekmannagrenens regel talas det om studium, bön och förkunnelse som de dominikanska lekmännens särart.

Dominikanordens lekmannagren finns representerad över hela den kristna världen och regelbundna möten anordnas internationellt och nationellt.

För mer ingående information se

Astrid Söderbergh Widding

”Lekfolket i predikarorden. Dominikanordens lekmannagren från 1200-talet till modern tid”

Daciaserien 2. Dominikansystrarna Stockholm 1991.

Kontaktuppgifter:

Lund - Malin Loman

Tfn: 046 12 09 98

E-post: malin_loman@yahoo.se

Stockholm - Ragnhild Söderbergh

Tfn: 08-664 55 19

E-post: ragnhild.soderbergh@tele2.se

Focolare

*”Den ömsesidiga och ständiga kärleken
som gör enheten möjlig och Jesus närvarande mitt ibland
oss,
är grunden för vårt liv i alla dess aspekter;
det är normen före alla normer, förutsättningen för allt.”*

(Chiara Lubich 1920-2008 focolarerörelsens grundare)

Som levande ord, förenade i Jesu namn (Mt. 18,20), ber vi att Han ska göra oss till den Enhet som Han önskar: ”Jag ber att de ska bli ett...” (jfr Joh. 17,21).

Med kärlekens fantasi, genom dialog och gemensamma aktiviteter, arbetar vi för en allt djupare enhet och gemenskap mellan enskilda, institutioner, föreningar och rörelser:

- inom katolska Kyrkan för att främja gemenskapen på alla nivåer;
- med andra Kyrkor och Kyrkliga rörelser, med målet att återupprätta den fulla synliga enheten;
- med andra religioner för att genom kärleken sprida det universella broderskapet
- med människor utan religiös övertygelse som arbetar för social rättvisa, frihet, solidaritet, fred mm för att främja den mänskliga familjens enhet;
- med kultur och samhälle för att genomsyra världen med kristen visdom.

”Under andra världskriget bestämde Chiara Lubich och hennes vänner att ta Guds ord på allvar och leva det radikalt. Relationerna mellan människorna runt omkring dem förändrades och en ny gemenskap, Focolarerörelsen, började växa fram.”

Kontaktuppgifter:

Tfn: 08- 612 78 98 - focolare.m@swipnet.se
Tfn: 08-81 21 15 - stockholm.f@focolare.se



Focolarerörelsen finns i 182 länder och i Sverige sedan 1968.

En kvinnlig och en manlig kommunitet finns i Stockholm. Där rörelsen i Sverige har sitt centrum.

Hemsida: www.focolare.se

Franciskanska sekularorden

Ordo Franciscanus Secularis



*Vi tillber Dig Herre Jesus Kristus
här och i alla dina kyrkor
och vi lovprisar Dig
för att du med Ditt heliga kors
är friköpt världen.*

Den Franciskanska Sekularorden OFS (Ordo Franciscanus Saecularis) hör till den franciskanska ordensfamiljen. Denna omfattar dessutom franciskanbröder i tre olika ordensgrenar, klarissorna (kontemplativa systrar) samt många franciskanska kongregationer.

Sekularorden inspirerades direkt av den Helige Franciskus, som gav lekmännen en levnadsregel för att visa vägen till ett liv i Kristi efterföljd. Den första bevarade allmänna regeln är från år 1289.

Sekularfranciskanerna är kallade av den helige Ande att leva efter evangeliet i Franciskus anda. Det franciskanska livsidealet är starkt präglad av att leva i enkelhet och bön, glädje och gemenskap, vård och omsorg om skapelsen, samt att motverka splittring, både i kyrkan och i världen och att verka för fred. Sekularordens regel är en regel för lekmän i världen.

I Sverige finns i dag sekularfranciskaner i fem olika fraterniteter; Linköping, Lund, Göteborg, Stockholm-Uppsala och Umeå. De olika medlemmarna finns i hela landet och hör till den fraternitet som geografiskt finns närmast. De olika fraterniteterna har sina egna träffar, reträtter m.m, men träffas också nationellt åtminstone en gång om året vid kapitlet.

Kontaktuppgifter:

Nationell föreståndare: Jan-Olof Hellsten

Tfn: 018-14 59 14

E-post: olof.hellsten@telia.com

Hemsida: <http://www.sekularfranciskan.se/>

Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani - Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorde



Odens vapen med det traditionella valspråket DEUS LO VULT (Gud ville det)

Ordens historia börjar med Kanikerna av den Heliga gravens instiftade år 1099 av hertigen Godfrid av Bouillon, sedermera kung av Jerusalem, med uppgift att fira gudstjänster vid Kristi heliga grav samt att vara en gard vid platsen. Efter förlusten av det Heliga landet har orden bestått av enskilda adelsmän som på egen hand reste till det Heliga landet och blev dubbade till ridare vid den Heliga gravens.

År 1847 återupprättar påven Pius IX det Latinska patriarkatet och instiftar Ordens enhetliga organisation. År 1907 bestämmer den helige Påven Pius X att stormästarämbetet skall utövas av den helige fadern själv. Krav för adelskap avskaffas (förutom i Spanien) och orden indelas i nationella ståthållarskap. Så ser Ordens organisation ut än idag. Stormästarämbetet utövas sedan 1949 av en kardinal.

Ordens syfte är att stärka och fördjupa medlemmars i tro, att bevara kyrkans institutioner i det Heliga landet samt att stödja kristna bröder och systrar som bor i området. Detta stöd utövas genom böner och pilgrimsresor men även genom ekonomiskt stöd till kristna läroanstalter i det Heliga landet: daghem, grund- och gymnasieskolor samt Universitetet i Betlehem. Cirka 20 000 barn och 1000 anställda berörs i skolorna samt ca 3000 studenter på universitetet. För barn drabbade av konflikten i Mellanöstern är det viktigt att kunna gå i skolor med nya och fräscha lokaler, vackra och fridfulla gårdar samt en undervisning av mycket hög kvalitet. Många icke-kristna föräldrar skickar gärna sina barn till kristna skolor, välmedvetna om att dessa erbjuder en utbildning av samma kvalitet som i västvärlden. Därför betonar riddare och damer av den Heliga gravens stolthet, att kristna skolor är broar mellan folk och religioner i det Heliga landet.

Orden har tre klasser och är öppen bara för katoliker. Ordens säte är Palazzo della Rovere som ligger vid ingången till S:t Peters torg. Stormästaren är H. Em. kardinal Edwin O'Brien. Ordens storprior är patriarken, H. S. Fouad Twal. Storpriorämbetet utövas alltid ex officio av den latinske patriarken av Jerusalem. Orden har sedan 2003 ett nationellt ståthållarskap i Sverige. Ståthållaren är H. E. Dr. Stefan Ahrenstedt. Storprior är H. E. biskop Anders Arborelius.

Kontaktuppgifter:

E-post: info@oessh.se

För mer information vänligen besök ståthållarskapets hemsida: <http://www.oessh.se>

KKS – Katolsk Karismatisk Förnyelse i Sverige

CCR - Catholic Charismatic Renewal

...är ett överraskande verk av den helige Ande i vår tid. Inom förnyelsearbetet vill man därför främja det personliga mottagandet av den helige Ande och bruket av de andliga nådegåvorna (karismerna) i både människors personliga liv och i hela kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen är ingen begränsad "rörelse". Den har ingen mänsklig grundare, inga "medlemmar". De som nåtts av den erbjuder sina erfarenheter och kunskaper till hela kyrkan.

Den helige Ande får människor att fungera tillsammans i till exempel bönegrupper, kommuniteter, aktionsgrupper med olika inriktning, utbildningsprogram och evangelisationscentra.

Inom förnyelsen söker man främja

- människors personliga omvändelse till Jesus Kristus och ett liv i helgelse
- ett målmedvetet personligt mottagande av den helige Andes person och kraft på samma sätt som i den unga kyrkan
- mottagandet och bruket av de andliga nådegåvorna, inte bara inom förnyelsens ram utan i hela kyrkan
- evangelisation i den helige Andes kraft, innefattande evangelisation av icke-kristna, re-evangelisation av nominellt kristna och evangelisation av kulturer och sociala strukturer.

Kontaktuppgifter:

Diakon Pancho Chin A Loi

Mobtfn.: 073-925 37 17

Sara Zielinska

Mobtfn: 076-054 35 80

Sturevägen 19, 17756 Järfälla.



Hur det började i vår tid

När påven Johannes XXIII öppnade 2 Vatikankonciliet 1962 bad han: **Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst!** Påven Leo XII hade redan 1897 börjat uppmana hela kyrkan att be att det tjugonde århundradet skulle bli den helige Andes århundrade. Det krävdes ett koncilium för att detta skulle kunna bryta igenom.

1967 började förnyelsen vid det katolska universitetet i Pittsburg, Pennsylvania, USA, som en totalt oväntad handling av den helige Ande. En grupp studenter fick i samband med en reträtt en kraftfull erfarenhet av den helige Ande en månad efter att detta hänt deras lärare. Därefter har rörelsen spritt sig och berört långt mer än 100 miljoner katoliker - biskopar, präster, systrar, lekfolk - över hela världen.

De som aktivt gått in i ett liv i den helige Ande har också fått en ny relation till Jesus Kristus, en ny kärlek till kyrkan och en ny och överraskande frimodighet i sin tro.

Hemsida Sverige: www.isidor.se/kks.

Hemsida internationellt: www.iccrs.org

Karmels sekularorden

Vad är en Sekularorden?

Det har alltid funnits människor som känt sig dragna till en bestämd ordens spiritualitet, men inte varit kallade till klosterliv. Det har därför bildats olika slag av gemenskaper kring de ursprungliga ordnarna. Karmels sekularorden har en plats i den karmelitiska familjen.

I våra konstitutioner står det:

Det oskodda Karmels ursprung står att finna i den heliga Teresas av Jesus person. Hon levde själv med en fast tro på Guds barmhärtighet, som gav henne kraft att vara uthållig i bönen, ödmjukheten, den broderliga kärleken och kärleken till Kyrkan. Hennes evangeliska självupppoffring, hennes beredvillighet att tjäna och hennes uthållighet i utövandet av dygderna är varje dag vår vägledare för förverkligandet av det andliga livet. Hennes lära om bönen och det andliga livet är väsentliga för utbildningen och livet i sekularorden. Den helige Johannes av Korset var den heliga Teresas medarbetare i formandet av det oskodda Karmel. Han manar sekularkarmeliten att förbli vaksam i utövandet av tron, hoppet och kärleken. Han vägleder oss genom den dunkla natten ända till föreningen med Gud. I denna förening med Gud finner sekularkarmeliten Guds barns sanna frihet.

Kan vem som helst bli Sekularkarmelit?

Nej. Man måste ha varit katolik i minst ett år. Den Helige Ande leder människor på olika vägar, och det finns många olika kallelser. Karmel är en av dessa. Att bli sekularkarmelit innebär en omprioritering och får konsekvenser för hela ditt sätt att leva. Det är inte att jämföra med en ny fritidssysselsättning. Men om detta är din väg, får du ta emot långt mer än du avstår ifrån. Förberedelsestiden får visa om Gud kallar dig till Karmels Sekularorden. Vad innebär förberedelsestiden? Det viktigaste är att man lever sig in i ett regelbundet böne- och gudstjänstliv, så att det andliga livet får goda växtbetingelser. Man får ta emot undervisning i Karmels spiritualitet och växer in i ordensgemenskapen med allt vad det innebär.

Kontaktuppgifter:

Karmel i Sverige

Preses: Vanja Engström

Mobtfn: 070-756 49 28



Vårt liv innebär:

I Herrens efterföljelse, han som drog sig tillbaka till ensliga platser för att bedja, skall medlemmarna varje dag hålla minst en halvtimmes inre bön. Denna inre bön är kärnan i medlemmarnas liv och deras huvudsakliga förpliktelse. Om omständigheterna tillåter skall de varje dag fira eukaristin, i vilken Herren församlar sitt folk och återskänker det åt Fadern. Varje dag skall de läsa laudes och vesper samt, om möjligt, även kompletorium. Medlemmarna strävar efter att ständigt leva i Guds närvaro, så att deras bön alltmer blir en oavslutlig bön. De skall nära sitt böneliv genom regelbunden andlig läsning. De blir tillrådade att, förutom till den Heliga Skrift, ofta återvända till de stora mästarna i Karmels spiritualitet: Teresa av Ávila, Johannes av Korset, Thérèse av Jesusbarnet och Elisabeth av Treenigheten. Medlemmarna i Sekularorden sätter stort värde på bikten, försoningens sakrament, och iakttar troget Kyrkans botdisciplin. Jungfru Maria har en central plats för alla karmeliter. Detta tar sig uttryck i bedjandet av rosenkransen. Vi ställer vårt liv under hennes beskydd och strävar efter att efterlikna hennes oreserverade "ja" till Gud och hennes gemenskap med Kristus. Sekularkarmeliterna skall delta i de gemensamma sammankomsterna och minst en årlig reträtt, och sträva efter att vara "ett hjärta och en själ".

Förberedelsestiden syftar till att Karmels spiritualitet blir:

- * Förstådd
 - * Levd
 - * Integrerad
- Förberedelsestiden skall vara en tid när kandidaten mognar till att förpliktiga sig till detta liv.

Karmelitnunnorna

Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck

Karmelitbröderna

Norraby 1299, 268 75 Tågarp

Suveräna Militära och Hospitaliära Orden av S:t Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta

Skandinaviska Associationen (bestående av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige)



Ordens motto:

*Tuitio fidei obsequium pauperum –
till trons försvar och till hjälp för de fattiga och sjuka – de behövande.*

Den Suveräna Malteserorden firade den 15 februari 2013 sitt 900-årsjubileum till minne av den dag då Påve Paschal II skrev under Pie Postulatio Voluntatis. Detta bekräftade ställningen för den religiösa och hospitaliära kommunitet, vilken skapats av den Salige Gérard, som en Orden skyddad av den Heliga Stolen. Malteserorden är en suverän, religiös, hospitaliär, ridderlig och nobel lekmannaorden med 13000 medlemmar globalt, där Professed Knights har avlagt löften (*vows*) om fattigdom, kyskhet och lydnad. Alla medlemmar har avlagt ett åtagande (*Commitment*) att i handling leva i enlighet med Malteserordens motto "*Tuitio fidei et obsequium pauperum*"; till trons försvar och till hjälp för de fattiga och sjuka – de behövande.

Malteserordens internationella stöd- och hjälparbete sker genom Malteser International (vilket bl.a. innefattar katastrofhjälp, medicinsk och social assistans, äldreomsorg, olika former av funktionshinder, hem och hjälp för alzheimersjuka osv). Malteser Int'l är aktivt i ca 22 länder med ca 100 projekt.

Malteserhjälpen Sverige

www.malteser.se

Malteser International

www.malteser-international.org

Fund for the Forgotten People

www.forgottenpeople.org

Holy Family Hospital

www.holyfamilyhospital-bethlehem.org/

Kontaktuppgifter:

För mer information kontakta vår

www.malteserorden.se

Kansler

www.orderofmalta.int

E-post: radet@malteserorden.se

Mödrars bön

Mothers prayers

”Mothers Prayers” startade i England 1995. Två mormödrar, Veronica och hennes svägerska Sandra, kände sig kallade av Herren att börja be på ett särskilt sätt för sina barn. Genom att be, insåg de att Jesus önskar att alla mödrar överlämnar sina barn i hans vård för att lyfta bördan från mödrarnas axlar och för att utgjuta välsignelser över deras barn.

”Mothers Prayers” har spritts över världen och finns nu (2012) i över hundra länder. Många underbara bönhörelser har ägt rum.

En bönegrupp kan bildas med minst två mödrar och har en övre gräns på åtta stycken medlemmar.

Vanligtvis träffas medlemmarna varje vecka. De underkastar sig regeln om strikt konfidentialitet och ingenting som nämns på mötena får någonsin föras vidare. När mödrarna genom bönen och gemenskapen lär sig att lita på varandra blir deras bördor lättare.

”Gläds åt moderskapet”

Herren ger oss allt vi behöver, så vi har all anledning att glädjas. Han vill att vi skall vara lyckliga och fria och att vi skall veta att det finns hopp även när våra problem verkar omöjliga och hopplösa. För honom är allting möjligt. Herren ber oss att förtrösta på honom.



”Gläds åt moderskapet”

Jesus vill att vi skall komma till honom och be:

”Herre, här är mina barn, du älskar dem mer än jag gör, du kan förändra sådant som jag inte kan ändra på och därför överläter jag dem i din trygga och kärleksfulla vård. Jag förtröstar på dig och är full av glädje.”

Kontaktuppgifter:

Man kan få mer information på hemsidan www.mothersprayers.org, eller genom att kontakta den svenska co-ordinatorn på sweden@mothersprayers.org.

Hon kan också hjälpa till om man vill starta en egen bönegrupp.

Neokatekumenala vandrigen

Hur föddes Neokatekumenala Kommuniteter

Den Neokatekumenala Vandrigen började 1964 i Madrid (Spanien) i barackområdet ”Palomeras Altas”, där Kiko Argüello och Carmen Hernández, som levde sin kristendom bland de fattiga, kände sig kallade att förkunna den Goda Nyheten om Vår Herre Jesus Kristus.

Förkunnelsen konkretiserades i en kateketisk syntes: ett starkt kerygma som nådde en skara fattiga och utstötta människor och gestaltades i en ny realitet: koinonia (= gemenskap, kommunitet).

Ordet blev levande i de fattiga som glädjefullt tog emot det, och gav liv åt en liturgi där bröder och systrar välsignade Herren som hade kommit ihåg dem.

Vandrigen vilar på en trefot: Ordet, Liturgin och Kommuniteten, vilket i Urkyrkan (Kyrkan i de första tre århundradena) var Katekumenatets grund och källa.

I denna första lilla grupp förverkligades en riktig gemenskap i en ny form av kärlek: kärlek till fienden, kärlek intill döden, med andra ord kärlek i korsets dimension.

Hur kommuniteterna spred sig

Denna kärlek, som blivit synlig i en liten kommunitet, var tecken som kallade många människor, som stod främmande för Kyrkan, till tron. Några kyrkoherdar i trakten av Madrid inbjöd Kiko och Carmen att hålla de här katekeserna i deras församlingar och fick konstatera att också där, efter kerygmats förkunnelse och två månaders katekes, föddes kommuniteter som började en vandring i omvändelsens tecken.

Dåvarande Ärkebiskopen i Madrid, Mons. Casimiro Morcillo, gav sitt fulla och entusiastiska stöd till detta initiativ och sände ut Kiko och Carmen till andra församlingar som ville ta del av denna erfarenhet. Vandrigen spred sig snabbt i hela Madrid och successivt i hela Spanien.

1968 inbjöds Kiko och Carmen till Rom där de fick presentera Vandrigen för Pávens vikarie.

Antalet församlingar som sedan dess ville starta den Neokatekumenala Vandrigen ökade väldigt snabbt i hela världen.

Nya Karismer: Itineranter, Seminarier ”Redemptoris Mater”, Familjer i mission

En ny karisma föddes då för att kunna tillfredsställa detta ständigt växande behov: de s.k. ”itineranter”, dvs. vandrande kateketer, som lämnade sina egna kommuniteter och församlingar för att börja katekumenatet någon annanstans och där leda kommuniteterna genom olika steg.

Med Páven Johannes Paulus II fick den Neokatekumenala Vandrigen en än starkare impuls genom att två nya karismer uppkom: Missionära Prästseminarier ”Redemptoris Mater” och ”Familjer i mission”.

Tanken var att re-evangelisera norra Europa där familjen och äktenskapet hade drabbats av en långvarig, djup kris, en kris som numera hotar hela världen. Idag finns mer än 100 prästseminari-

Kontaktuppgifter:

Stockholm: Fader Manuel A. Farias Bryggargatan 15
14941 Nynäshamn, farias_manuel@hotmail.com
Göteborg: Fader Calogero la Loggia Bredfjels gatan
34 42435 Angered, laloggialogero@gmail.com



er ”Redemptoris Mater” och nästan 1000 familjer i mission runt om i världen.

Under de senare åren har också en ny form av Evangelisering förekommit: ”Missio ad gentes” som betyder missioner till hedningar, dvs. missioner som upprättas där Kyrkan aldrig funnits eller som hon blivit tvungen att lämna. De här missionerna består av fyra familjer med många barn, en präst, en prästkandidat och två ogifta flickor som tillsammans bildar en hel kommunitet och som bokstavligen transplanteras till ett annat land för att förkunna Jesus Kristus till folk som aldrig hört talas om honom.

Den Neokatekumenala Vandrigen idag

Den Neokatekumenala Vandrigen har nu i fem decennier bidragit till att levandegöra och befästa kristen fostran i stift och församlingar genom att främja en gradvis och grundläggande återupptäckt av Dopets rikedomar.

Johannes Paulus II hade redan bekräftat Vandrigen då han skrev 1990: ”Jag godkänner den Neokatekumenala Vandrigen som en lämplig väg för katolsk uppfostran i samhället av idag”. Också Páven Benedikt den XVI har uttalat sig om Vandrigen under flera audienser och har slutgiltigt godkänt stadgarna i juni 2008.

Man börjar den Neokatekumenala Vandrigen genom att lyssna till en serie katekeser där Evangeliet förkunnas. Ett team av kateketer ansvarar för dessa katekeser, som är öppna för alla och som hålls två gånger i veckan under cirka två månader. Det hela slutar med en andlig reträtt där kommuniteten föds och börjar sin vandring.

Den Neokatekumenala Vandrigen finns idag i 105 länder och 900 stift med cirka 20.000 kommuniteter delade i 6000 församlingar.

I Sverige är Vandrigen etablerad sedan många år i Stockholm, Göteborg, Malmö, Trelleborg, Jönköping, Olofström och Nynäshamn.

Malmö: Eduardo Gomez Paloma

eduardo.francesca@gmail.com

Dante de Petris mariano.depétris@hotmail.com

Trelleborg:

Marco Musicanti m.musicanti@gmail.com

Fader Ajan Weerdesteyn Gasverksgatan 3A

231 52 Trelleborg, Tfn: 0410-159 16

Schönstatt rörelsen



Grundaren pater Josef Kentenich föddes 1885 nära Köln. Han blev andlig ledare för prästkandidaterna i Pallotinsordens studiehem i Vallendar nära Koblenz.

Studenterna ställde sig den 27 oktober 1912

under Kyrkans Moder, Marias beskydd i ett litet gravkapell, för att bygga upp en ny kristen samhällsordning.

Den 18 oktober 1914, på evangelisten Lukas dag godkändes stadgarna för denna Marianska kongregation. Schönstatt är idag en välkänd vallfartsort i Vallendar, vid floden Rehn, ett pilgrimscentrum som inlemmar både präster, systrar, lekmän och ungdomar.

Nu finns det sådana små fristående Schönstattkapell i ett trettio-tal länder. Där troende samlas till andakt i små kapell eller i hem och ber för frid och fred varje vecka.

På Jungfru Marias smärtors dag, 15 september 1968, avled pater Kentenich i sakristian när han stod och välsignade rosenkransar.

Monsignore Johannes Koch iordningställde 1967 ett Schönstatt kapell i kryptan under S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm med den vackra altartavlan ”Syndernas tillflykt” målad av Luigi Crosio 1893. Alla är välkomna på Torsdagsandakt 15.30-16.50 med vesper, bön om Andes gåvor och rosenkransbön.

Benedictus XVI vigde på Jungfru Marias födelsedag, 8 september 2012, den vackra Schönstattmadonnan, nådebilden ”Syndernas tillflykt” till Europas Drottning.

Kontaktperson:

Margareta Sävblom
Tfn: 08-648 76 36



Trefalt underbara Moder och Drottning
av Schönstatt:

Be för oss.

Skydda vårt land.

Välsigna hela världen.

En liten relik, pilgrimshelgedom, välsignades tidigt i Schönstatt stiftelse dag den 18 oktober år 2012 i Ursprungskapellet, av nuvarande Schönstatt ledaren pater Heinrich Walther.

Pilgrimshelgedomen vandrar varje vecka, eller var fjortonde dag i Stockholm till olika familjer, unga, gamla, sjuka och behövande, för att sprida frid och glädje, som då Marias och Josef besökte Elisabeth. Ett andaktshäfte för morgon och kväll medföljer.

Wahlbergsgatan 17,
121 38 Johanneshov

Ständig bön för äktenskap och familj

”Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att ’öppna dörrar’ i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv – så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss.” Fr. John Doherty

”Ständig Bön för Äktenskap och Familj” är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Starten

Fr. John Doherty, som är Redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelsekurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under. När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet ”Ständigt Bön för Äktenskap och Familj”, samt sprida idén om en bönekedja. Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.

Fr. Johnny skriver: ”Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att ’öppna dörrar’ i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv – så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss.” Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan. Han säger också att det är viktigt att **vi ber för personer.**

Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 50 000 personer som tagit Fr. Johnny’s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är de flesta församlingar med och också Missions Kyrkan i Rönninge, Stockholm har tagit en dag. Women’s federation for World Peace har också tagit en dag. Där finns ett mindre antal deltagare i Norge, Danmark, Finland och Island. De kom i kontakt med rörelse genom Äktenskaps Kongress i Jönköping. Brasilien har en dag i månaden genom en kvinna som bodde i Stockholm och sedan flyttade tillbaka till Brasilien. Häftet finns på engelska, polska och svenska och har blivit översatt till spanska och portugisiska.

Vill Du?

Du som vill ansluta sig och be 60 minuter varje månad, samma datum och samma tid varje månad, är varmt välkommen att ta kontakt med mig, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en timme som passar. Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Kontaktuppgifter:

Samordnare i Sverige

Colette Johnsson

Tfn: 054/835483

E-post: colette.johnsson@gmail.com

Blogg: <http://standigbon.blogspot.com>

Tro och ljus



Tro och Ljus är en kristen gemenskap, bestående av personer med begåvningsnedsättning och deras familjer och vänner. Alla som vill får vara med, det som förenar oss är insikten att vi alla är värdefulla och älskade av Gud. Att vi alla har något viktigt att bidra med. Inte minst gäller det personer med olika funktionsnedsättningar, som inte alltid har fått känna sig delaktiga och betydelsefulla, i samhället och i kyrkan.

Tro och Ljus-grupper finns i hela världen. I Sverige har vi fyra grupper, i Göteborg, Falköping, Stockholm och Uppsala. Vi träffas en gång per månad för att sjunga, ha roligt, dela en måltid och be tillsammans.

Tro och Ljus grundades av Jean Vanier och Marie-Hélène Mathieu, genom en vällärd till Lourdes 1971. Rörelsen har sedan början haft en stark anknytning till katolska kyrkan, men är ekumenisk.

Under 2011 firade vi 40-årsjubileum under temat ”Glädjespridare”.

Kontaktuppgifter:**Hemsida:**

www.troochljus.se

www.faihandlight.org

Egna anteckningar

Stockholms katolska stift
Besöksadress: Götgatan 68, 118 26 Stockholm
Postadress: Box 4114, 102 62 Stockholm
Tfn: 08-462 66 00
E-post: info@katolskakyrkan.se
Hemsida: www.katolskakyrkan.se

Kyrka i rörelse
© 2013 Stockholms katolska stift

Rörelser, sekularinstitut och andra gemenskaper

- **Birgittinoblaterna**
- **Böneapostolatet**
- **Comunione e liberazione**
- **CFC - Couples for Christ**
- **Dominikanordens lekmannagren**
- **Focolare**
- **Franciskanska sekularorden**
Ordo Franciscanus Secularis
- **Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden**
Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani
- **KKS - Katolsk Karismatisk Förnyelse i Sverige**
CCR - Catholic Charismatic Renewal
- **Karmels sekularorden**
- **Malteserorden**
*Suveräna Militära och Hospitalära Orden
av S:t Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta*
- **Mödrars bön**
Mothers prayers
- **Neokatekumenala vandrigen**
- **Schönstattrörelsen**
- **Ständig bön för äktenskap och familj**
- **Tro och ljus**

