



**Pax
et bonum!**

En pilgrimsfärd
med många mål

EKUMENISK

OCH GRÖN

PILGRIMSFÄRD till ASSISI 23 okt - 1 nov 2015

En pilgrimsfärd med tåg och till fots

- till och i Franciskus och Klaras stad Assisi

Mycket förknippas med Assisi. Franciskus och Klara, förstås, men det är också den plats dit många färdats för att be, möta andra människor och för att finna vägar till frid och fred. Här har man samlats för att be för just det.

Att Assisi också är en fantastiskt vacker plats och ligger en bit bort gör en pilgrimsfärd dit än mer spännande.



**Herre, visa oss vägen, och gör oss
villiga att vandra den. (Birgittas bön)**

Vägen och målen

Det är alltid kombinationen som gör pilgrimsfärden. Och medvandrararnas betydelse är nog allra viktigast. De första platserna vi stannar upp vid är Hamburg och **Lutherstadt - Wittenberg** i Tyskland. I den sistnämnda får vi lära känna den miljö som en reformationstanke föddes i. Vem var Martin Luther och hur tänkte han? Varje människa har en kallelse att tänka, be och handla - vilken är min? Vi stannar över natt och firar gudstjänst och förhoppningsvis åker vi vidare med en större förståelse för hur Luther tänkte.



Längs vägen passerar vi många platser och städer som vi kanske bara hört talas om eller sett på bild. Tåget går bl.a. genom Österrike där vi får se de storslagna Alperna. Vi åker genom Brennerpasset - en av de vackraste tågsträckorna i världen. Det stora yttre **målet** för vår pilgrimsfärd är **Assisi** men många inre mål kan nås längs vägen.



Assisi - staden vid och på bergslutningen

Assisi har blivit en plats för både inspiration och vila. Assisi är en liten stad i ett otroligt vackert landskap, Umbrien, i mellersta Italien, två timmars resa norr om Rom. Assisi var den helige Franciskus' och Sankta Klaras (Chiara på italienska) fasta plats på jorden i skiftet 1100/1200. Här växte de upp och levde sina liv. Här fann de sin tro på att Gud ville något med dem och här tog de sina viktiga beslut. Då var Assisi en liten ort - nu har den växt något - men sedan dess har staden präglats av Franciskus' och Klaras möten med livet, Gud och sig själva. Mycket finns kvar sedan deras tid: miljöer och hus, vandringsstigar och kyrkor. Vi kan t. ex. besöka:

Chiesa Nuova, kyrkan som är byggd där man förmodar att Franciskus växte upp och hans familj bodde.

I **San Damiano**, den då fallfärdiga kyrkan där Franciskus fick sin kallelse, kan vi också idag våga tro på vår egen uppgift: "Gå, och bygg upp mitt hus!" Den kyrkan blev Klaras kloster.



Porziuncola, som var de första franciskanbrödernas hus och som nu är ett litet kapell i den stora kyrkan Santa Maria degli Angeli.



Minervatemplet som blev en kyrka: Santa Maria sopra Minerva. Den ligger mitt i stan, vid Piazza Commune.



Santa Chiara-basilikan, där korset från San Damiano nu finns och som byggdes till minne av Klara.





S:t Franciskus-basilikan, ett enormt kyrkbygge i tre våningar. Här finns Franciskus' relikier och grav och en mängd vackra målningar (av Giotto m fl målare) av Franciskus, Klara och deras efterföljare (här kan man stanna länge). Ja, här finns ett oändligt antal kyrkor, kloster och vackra platser - men också en hel del piazzor och caféer.



Den som vill kan t ex ta sig till **Carceri** längre upp på berget (till fots eller med taxi) - dit gick Franciskus och hans vänner när de behövde dra sig tillbaka.



Gemensamma aktiviteter och egna val

En del saker gör vi gemensamt, som bön och gudstjänst, vissa måltider och rundvandringar, men under de fyra dagarna i Assisi delar vi in oss i "intressegrupper" eller "workshops". Vi får alltså själva välja vad vi vill göra, t ex gå på fotvandring, besöka en kyrka, möta systrar och bröder i ett kloster, delta i seminarier om Franciskus och Klara och hur vi kan inspireras till ett liv i tro på Gud i Kristi efterföljd, eller bara strosa på egen hand - det kanske man vill göra en dag. Till varje aktivitet finns en guide/ledare som hjälper oss till rätta. Om inte guiden talar svenska så finns en svensk tolk med. Engelska fungerar utmärkt hela resan. Kanske kan vi lära oss ett ord på italienska också.

Vår pilgrimsfärd är lång och har flera "mål"

- * vi säger ja till Gud och varandra och en gemensam pilgrimsfärd
- * vi färdas med andra - på ett miljövänligt sätt dessutom
- * vi möter människor från olika platser och traditioner
- * vi ser och är en del av det Gud gett oss ansvar för
- * vi ges tid att samtala och vara tysta, vara i rörelse och att vila
- * vi möter Gud och varandra i bön, sång och gudstjänst
- * närvaron räknas - vi är väg och mål för varandra.

I Assisi går vi i S:t Franciskus och S:ta Klaras fotspår på olika sätt. Kristus sa till dem: **"Gå, och bygg upp mitt hus!"** (Kristi ord till Franciskus) Unga och äldre från olika kyrkor och kristna traditioner får möjlighet att mötas och gemensamt tänka och be:

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. (Birgittas bön)

Gör mig till ett redskap för din fred. (Franciskus bön)

En **ekumenisk** och **grön** pilgrimsfärd

Pilgrimscentrum/Svenska kyrkan tillsammans med Birgittasystrarna/Katolska kyrkan står som arrangör i samarbete med andra kyrkor. Många gudstjänster kommer vi att fira gemensamt, andra enligt våra respektive kyrkors tradition. Det är viktigt att vi lär känna varandra mer, lär av varandra och ökar vår förståelse för vår historia. "En är tron" . "För att de skall bli ett". Kan vi hjälpas åt att hitta vår gemensamma kallelse, att bidra till goda miljöer för varandra, där Guds kärlek strålar fram?

"Grön" kan betyda många saker: ung, kanske, men också miljötanke - vi skapar miljö för varandra och vi åker miljövänligt tåg.

Grön kan också betyda växande och tjänande (diakoni). När vi möts händer något, "när ni samlas har ni alla något att bidra med", som Paulus skrev (1 Kor 14:26).

Praktisk information

Pilgrimsresan sker med buss, tåg och till fots. Resan startar i Linköping eller från valfri ort fredagen den 23 oktober och avslutas den 1 november. Tid och plats meddelas i god tid innan avresa.

Övernattning på vägen till Assisi kommer att ske två gånger i Tyskland, på vandrarhem. I Assisi bor vi på hotell/vandrarhem. På hemvägen sover vi antingen på tåget eller på vandrarhem.

För att hålla nere kostnaderna bor vi 2-, 4- och 6-bäddsrum. Vi rekommenderar öronproppar.

Maten ingår till stor del i priset men några måltider, främst under resdagar och på plats i Assisi tillkommer och de betalar man själv på plats. På tågstationerna är mackorna och salladerna goda & billiga. I Assisi är pizzorna nybakade och prisvärda.

Kostnad OBS! NY INFO!

Kostnad för resa, mat (med vissa undantag) och logi:

barn upp till 12 år i förälders sällskap 2500:-, 13-25 år 4000:-, 26 år och uppåt 5000:- **OBS! Anslutning till och från Köpenhamn tillkommer.** Vi kan hjälpa till med anslutningsbiljett. Vi informerar efterhand vi ser anmälningarna.

Sök gärna bidrag från din församling/grupp En **anmälningsavgift på 500:-/pers** betalas vid anmälan, denna anmälningsavgift betalas ej tillbaka vid eventuellt återbud. Resterande betalning faktureras och ska vara betald senast 25 augusti.

Anmälan

Du kan anmäla dig enskilt eller med din grupp/församling. Alla deltagare kommer att ingå i en pilgrimsgrupp om 8-10 personer som hjälper varandra under färden. Enskilda deltagare måste vara minst 18 år.

Grupper från t ex en församling måste anmäla en vuxen ledare (minst 20 år) per 8 deltagare, som är med sin grupp hela resan. Gruppledaren har ansvar för sin grupp och hjälper deltagarna med det gemensamma programmet (gruppledaren kommer att få särskild information närmare avresan). Ingen åldersgräns för grupper med gruppledare.

Vi välkomnar även familjer med barn samt äldre deltagare.

Anmälan görs via Pilgrimscentrums hemsida. Grupper anmäler sig på samma sätt eller kontaktar Pilgrimscentrum, Annika Landoff, för hjälp med anmälan. Antalet platser är begränsat och fördelas enligt principen "först till kvarn..."

Sista anmälningdatum 1 juni 2015

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Blir du sjuk och kan uppvisa läkarintyg betalas allt utom anmälningsavgiften tillbaka. Fullständiga avbokningsregler finns på vår hemsida. Glöm inte att se över din försäkring.

Kontakt och frågor?

Pilgrimscentrum Vadstena, tel 0143-105 71, Klostergatan 7, 592 30 Vadstena,
mail: pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se.

Pilgrimspräst Tomas Wettermark, tel 0730-222 686.
tomas.wettermark@svenskakyrkan.se

Frågor om anmälan och anmälan för grupper; Annika Landoff, tel 0730-222 683.
annika.landoff@svenskakyrkan.se

MER INFO och förträffar UNDER VÅR och SOMMAR 2015!

www.pilgrimscentrum.se

www.birgittaskloster.se

Pilgrimscentrum Vadstena
Svenska kyrkan/Linköpings stift

Birgittasystrarna i Vadstena
Stockholms katolska stift



Pilgrimsfärden sker med stöd från Studieförbundet Bilda

Kära pilgrim! Att göra en pilgrimsfärd är alltid att närma sig Jesus på ett djupare plan. Vi lämnar det gamla, invanda livet bakom oss och ger oss ut på en upptäcktsfärd för att fördjupa vår tro. Att resa just till Assisi innebär att få gå på de gator som den helige Franciskus gick, han som ville efterfölja Jesus också i fattigdom och enkelhet. Det är min önskan för Dig att Du under denna pilgrimsfärd skall upptäcka att Jesus är med Dig på Din livsväg, också när det är svårt och tungt. Franciskus kan lära oss att bevara trons glädje vad livet än kan innebära, eftersom den uppståndne Herren alltid är med oss på vår väg.

+Anders Arborelius ocd (biskop Katolska kyrkan)

Heliga Birgitta och "Guds lille fattige", Franciskus, ville båda vara trogna vår Herre. Båda blev uppmanade att "bygga" - Birgitta byggde en "vingård i Guds Vadstena" och Franciskus började bygga på "Guds hus" i Assisi. Detta får inspirera oss till att bygga på den plats där vi är. Vi gläds åt tanken på en gemensam pilgrimsfärd som ger tillfälle till samtal med både vår Herre och varandra.

Moder M Karin O.Ss.S. (Birgittasystrarna)



När vi vandrar som pilgrimer går vi in i en sammanfattning av våra liv. Hela vårt liv från början till slut blir belyst. Vi kommer ihåg det vi helst inte vill minnas. Vi påminns om att varje andetag i våra liv är Guds andetag. Gud vill våra liv. Mitt i vår ensamhet vandrar Jesus inne i oss hela vägen, genom besvikelser och bedrävelser till den himmelska glädjen.

+ Martin Lind (biskop em Svenska kyrkan)



"Levande tillsammans med Kristus" är ett ledord. Varje ord är värt att reflektera över enskilt och tillsammans. Jag önskar att den levande gemenskapen i vår samhörighet i Kristus ska bli den stora glädjen. Välsignelse över varje enskild pilgrim och den gemensamma pilgrimsfärden.

+ Martin Modéus (biskop Svenska kyrkan)

En pilgrim är människa först och främst. Alla människor är på upptäcktsfärd hela tiden och vi behöver ibland ge oss iväg för att bli påmind om det vi redan vet. Vår tro söker näring. När vi gör det tillsammans och med ett mål som vi längtar till, då kan vi upptäcka att kyrkan är något mer än vi ibland tror och att Kristus är närvarande överallt.

Tomas Wettermark (Pilgrimscentrum)

"Gå, och bygg upp mitt hus!" (Kristi ord till Franciskus)