

Laudato Si-veckan firas med temat *”Därför att vi vet att förändring är möjlig”*

Under perioden 16 – 25 maj lovprisar kristna världen över, i bön och med gärningar, skaparen och skapelsen. Vi vördar och tillber Dig, skapare av himmel och jord. Lovad vare du – Laudato Si!

Publiceringen av encyklikan 'Laudato Si' av påve Franciskus har fört mycket gott med sig. De sex år som har gått sedan utgivningen har skapat engagemang och positiva kunskapsdimensioner i de kristnas medvetande. Utifrån trons perspektiv har vi nu lite bättre förståelse för vad människans plats på jorden innebär och om hennes relation till jordens samtliga varelser, levande som icke-levande, djuren, träden, haven och bergen. Kanske har vi till och med fått en fördjupad relation till självaste jorden, planeten, den jordiska modern! Uttrycket "moder jord" är nu vedertaget bland många industrimoderna kristna, ett uttryck som vanligtvis är förknippat med många urbefolkningar, inklusive samerna i Sverige, som benämner moder jord "Mattarahkka" på lulesamiska. Också påve Franciskus använder uttrycket för att visa sin vördnad och respekt för moder jord, planeten som vi alla bor på och lever av det som jorden ger (LS #92).

Om det inte tidigare redan var självklart för en del av oss, är numera allt fler kristna mer varse om vår plats på jorden och om vår stund på jorden. Vår kosmiska tillhörighet är i det transcendentala och i det immanenta, långt borta men också mycket nära i rum och tid, här och nu. Gud är i allt och allt är i Gud. 'Abba' är de levandes Gud. Himmelriket är inte långt borta, utan är ämnad att bli till, förverkligad, så snart som möjligt, här och nu, då orättvisor och diskriminering upphör – då jordens och de fattigas skri upphör (#49). Alla är välkomna att sitta vid det gemensamma bordet, att delta i uppbyggandet av himmelriket och träda in i Guds rike. Encyklikan lyfter fram att vi alla kan delta i uppbyggandet av Guds rike, genom att aktivt visa omsorg för vårt gemensamma hem, som numera är så hårt ansatt av global uppvärmning, klimatförändringar och avtagande biologisk mångfald, p g a alltför mycket användande av fossila bränslen (#23).

Temat för årets Laudato Si-vecka är hoppingivande och lyder "Därför att vi vet att förändring är möjlig" (#13). Låt oss lyfta fram orden 'förändring' och 'möjligt'. De kristna vet att rådande situation inte är bra, utan behöver förändras till det bättre. Det räcker inte längre med begränsade åtgärder; i stället krävs omfattande och djupgående transformation,

en "ekologisk omvändelse" (#217). De kristna vet också att inget är för sent, utan allt är möjligt. De brister som råder i samhället, i världen och inom oss själva är inte omöjliga att överkomma. Tvärtom, med stöd från varandra och med Guds hjälp, kan allt åstadkommas. Det som tycks vara omöjligt att uppnå av egen kraft kan uppnås om människan är beredd att acceptera sina tillkortakommanden, ta bort tanken att vi kan ordna allt själva – hybrid! – men i stället ödmjucar oss att med uppriktighet och på allvar samarbeta med Gud, att bli Guds medarbetare (#117).



Att bli Guds medarbetare innebär också att arbeta för helgande och vårdande av Guds skapelse, naturen. Under denna Laudato Si-vecka, men också dessförinnan, uppmärksammar påve Franciskus oss på hur vi människor begår "livsmiljöförstörelse", dvs ekocid, när vi begår djupgående övergrepp på naturen. Han anser att när vi människor – som privatpersoner och grupper, och som juridiska personer i form av företag och stater – begår sådana brott mot naturen, mot moder jord, ja då begår vi en mycket allvarlig "synd". Därför stödjer påven den globala kampanjen att göra ekocid till ett av de fem allvarligaste brotten i internationella Romfördraget. Oavsett vem som än begår brotten ska dessa ställas till svars för sina handlingar. Eller ännu viktigare: Vetskapen om följderna ska förhindra att synd och brott ens begås mot naturen och jorden.

Laudato Si-veckan fram tills 25 maj bjuder på många online-evenemang. Vi uppmanas att själva genomföra olika aktiviteter i våra församlingar och institutioner i den mån det ens är möjligt under pågående Covid-19 restriktioner. Besök gärna: www.laudatosiweek.org

Charles Câmara
Stockholm katolska stift