

## Att lyssna och vandra tillsammans

Söndagen 22 maj öppnade påven Franciskus Laudato Si'-veckan med att säga att det är en "vecka för att lyssna allt mer uppmärksamt på jordens rop, som sporrar oss att agera tillsammans för att ta hand om det gemensamma hemmet."

Sedan encyklikan "*Laudato Si', mi' Signore*" (Lovad vare du, min Herre) publicerades i maj 2015 har Laudato Si'-veckan firats endast tre gånger (2016, 2020 och 2021). I år firas detta globala event under perioden 22 – 29 maj 2022. Årets tema är "Att lyssna och resa tillsammans", vilket anknyter till den pågående synodala processen "att vandra tillsammans". Påven Franciskus är mån om att understryka att mänskligheten gör denna jordiska resa tillsammans och stödjer varandra under hela vägen. Inget är försent, utan med Guds försyn och människans egna ansträngningar kan mänskligheten finna varaktiga lösningar på de svårigheter vi möter. Klimatkrisen, krig och bristande kärlek till varandra och till skapelsen är några allvarliga problem som mänskligheten brottas med – mycket som är självförvållat – och snarast behöver ta itu med. Med Guds hjälp och genom att bygga upp tillit till varandra kan vi ta itu med de problem vi står inför, menar Franciskus.

För att kunna ta oss an dessa omfattande utmaningar har sju specifika problem med dess hörande sju mål identifierats. Under sju dagar kommer sju Laudato Si'-mål att adresseras, vilket sker genom firande av olika aktiviteter och digitala evenemang runt om i världen ([se detaljerat program här](#)). I våra egna församlingar kan vi knyta an till ett eller flera av de sju målen genom att förverkliga dessa mål i de sammanhang vi befinner oss i som enskilda individer, församling, mission och gudsvigda samt samhället i stort. Fritt sammanfattat går de sju målen ut på att:

- **Bemöta klimatkrisen** bland annat genom att ställa om till användandet av förnybara energikällor i hemmen, industrierna och i samhället, samt måna om den biologiska mångfalden.
- **Hörsamma de fattigas rop** genom att verka för rättvisare fördelning av jordens resurser, och själv visa större generositet gentemot behövande som är nära och i fjärran.
- **Ställa om ekonomiska system**, så att jordens begränsade resurser används mer sparsamt, återanvänds och fördelas rättvist bland jordens alla folk.
- **Anamma en hållbar livsstil** genom att förbruka mindre av jordens resurser, äta mindre kött, använda mindre plastföremål, använda mindre fossila bränslen, förorena mindre på land och i hav, samt se över det som man själv betraktar som viktigt i livet.
- **Öka medvetenheten om jordens tillstånd** genom att skaffa sig kunskap om vad 'integrerad ekologi' innebär utifrån kristna värderingar och förse sig med andliga och sociala verktyg för att praktisera en hållbar livsstil.
- **Förkovra sig i 'ekologisk spiritualitet'** genom att upptäcka Gud i allt, i det vackra och i det undanskymda, i människorna, djuren och i hela naturen, samt förvissa sig om att denna upptäckt leder till uppskattning och vårdande av Guds skapelse i varje stund.
- **Inse 'gemenskapens skaparkraft'** som en resurs att använda sig av för det allmänna bästa, och som en kraft som möjliggör handlingar, vilka leder till strukturella förändringar i det sätt vi organiserar samhället, värnar om naturen och värdesätter hela skapelsen.

Varje dag under veckan, med start 23 maj, kommer ett av målen att behandlas i ett online event. Föredragshållarna kommer att dela med sig av sina praktiska och andliga erfarenheter av hur de handskas med dessa frågor i sina dagliga liv, privat och i samhället.

Det globala firandet under Laudato Si'-veckan kommer att styras av följande citat av påve Franciskus: "*Att föra samman den mänskliga familjen för att skydda vårt gemensamma hem*" (LS #13). Nu är det upp till oss, var och en som individer, grupper och institutioner, att komma samman och agera för att värna om, bevara och skydda vårt gemensamma hem, jorden, med alla dess skilda ekosystem samt de varelser som naturen utgörs av, inklusive människor som lever i när och fjärran. Tillsammans kan vi göra en skillnad, anser påven, "*därför att vi vet att förändring är möjlig*" (LS #64,13).

**Charles Câmara**  
**Stockholms katolska stift**