



Utnämningar och förordningar

Gävle

F. Joakim Breeding har utnämnts till kyrkoherde för S:t Pauli församling i Gävle från den 1 oktober 2022.

Göteborg

F. Pär-Anders Feltenheim har utnämnts till kyrkoherde för Kristus Konungens församling i Göteborg från den 1 oktober 2022.

P. Michael Lawrence Akpan MSP har utnämnts till kyrkoherde i S:ta Maria Magdalenas församling i Göteborg från den 1 oktober 2022.

Diakon Gustav Ahlman har utnämnts att tjänstgöra som diakon i Kristus Konungens församling i Göteborg från den 20 augusti 2022.

P. Ludvig Ludvigsen TOR har utnämnts som skolpräst i Katolska skolan av Notre Dame, Göteborg från den 15 augusti 2022.

Landskrona

F. Józef Chrzanowski har utnämnts till kyrkoherde för S:t Johannes Döparens församling, Landskrona från den 1 september 2022.

Linköping

P. Gabriel Felipe Baldostamon CP har förordnats till t.f. kyrkoherde för S:t Nikolai församling i Linköping från den 15 augusti 2022 till den 15 februari 2023.

Lund

P. Johan Lindén OP har utnämnts till kyrkoherde för S:t Thomas av Aquino församling, Lund från den 1 oktober 2022.

P. Henrik Alberius OP har utnämnts till kaplan i S:t Thomas av Aquino församling, Lund från den 1 oktober 2022.

Luleå

P. Damian O. Eze MSP har utnämnts till kyrkoherde för S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 oktober 2022.

Malmö

F. Roman Kępa OMI har utnämnts till kyrkoherde för S:ta Maria i Rosengård församling och till rektor för Polska missionen i Malmö från den 1 september 2022.

P. Karol Dudek OMI har utnämnts till kaplan i S:ta Maria i Rosengård församling, Malmö från den 1 september 2022.

Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning

Charlotte Byström, ordförande, *msgr Jorge de Salas*, *Joakim Bergman*, *Mats Hansén*, suppleant, *Claudia Hammerich* suppleant och *Semhar Petros*, suppleant har förordnats till ledamöter i Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning från den 1 september 2022 till den 31 augusti 2024.

Ny präst

F. Wojciech Knutelski från stiftet Tarnów i Polen är ny präst och anländer till Sverige i september 2022. Han har e-postadress: wojciech.knutelski@wp.pl.

Lämnat / lämnar stiftet

Syster *Anna* (ordensnamn *Radzymina*) *Spychalska*, Mariasyster från Södertälje har efter femtiosju års vistelse i Sverige återvänt den 1 augusti 2022 till provinsialhuset i Pleszew, Polen.

P. Livinus Tarty MSP lämnar stiftet den 1 oktober 2022; han har utnämnts av generalföreståndaren *f. Callistus Isara MSP* till S:t Pauli Missionärer, USA Region från den 7 oktober 2022.

Vi tackar Syster Anna Spychalska och p. Livinus Tarty MSP för allt de har utträttat för vårt stift!

Inkardinerings

Domprosten *f. Grzegorz Jański* har inkardinerats i Stockholms katolska stift den 11 juli 2022.

Sabbatstid

P. Marcin Motyka OMI har beviljats sabbatstid från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023.

P. Nelson Mendoza Caserial CP har beviljats sabbatstid från den 15 augusti 2022 till den 15 februari 2023.

P. Philip Geister S.J. har beviljats sabbatstid från den 1 september 2022 till 31 mars 2023.

Avlidna

Syster M. Wincentyna (Krystyna) Barton CMBB

Sr. M. Wincentyna (*Krystyna*) Barton CMBB har avlidit 3 juli, 83 år gammal. Hon föddes den 31 januari 1939 i Dobrowa Tarnowska i södra Polen i en djup religiös familj och hade fyra syskon: tre bröder och en syster. Hennes föräldrar Jozef och Julia var oblater i den Tredje Orden av den Helige Franciskus. Hon gick till skolan i Dobrowa Tarnowska, där hon tillhörde Marias barnkör. Redan från barndomen ville hon offra sitt liv till Gud och vid sexton årsåldern kunde hon uppfylla sitt önskemål genom att inträda i Serafimsystrarnas kloster i Oswiecim. Efter novisiatstiden avlade Syster Wincentyna de första ordenslöften den 16 maj 1956 och fem år senare 1962 sina eviga löften.

År 1961 avslutade hon kursen till kristendomsundervisning för dövstumma och började undervisa dem som kateket. Den 22 juni 1968 avlade Syster Wincentyna studentexamen och fortsatte att utbilda sig till kateket på Kateketiska Stiftsinstitutet i Krakow. Syster M. Wincentynas huvudsakliga arbete i Polen var trosundervisning; först i Krakow och sedan i Wroclaw.

År 1969 blev Syster M. Wincentyna skickad till Sundsvall och efter ett år till Eskilstuna och där stannade hon till sin bortgång. I Eskilstuna började hon arbeta med små barn som dagmamma samtidigt som hon läste svenska och engelska. Syster Wincentyna utbildade sig under fyra år till förskolelärare på högskolan i Västerås och avslutade utbildningen år 1978. I 34 år arbetade Syster M. Wincentyna som dagmamma i Eskilstunas kommun, omtyckt av både barn och föräldrar. 2004 gick hon i pension och som församlingssystem ägnade hon sig åt trosundervisning genom att förbereda stora grupper barn inför den första Heliga kommunionen. Syster M. Wincentyna brydde sig om alla barn och gav dem glädje i tron. I 52 år verkade Syster M. Wincentyna i Heliga Korsets församling i Eskilstuna och flera år även som medlem i församlingsrådet och som Serafimsystrarnas komunitetsföreståndarinna.

Den 3 juli 2022 kallade Gud den allsmäktige och barmhärtige Herren hem sin trogna tjänarinna.

Begravningen ägde rum den 27 juli i Katolska kyrkogårdens kapell i Solna.

/Syster Weronika Wisniewska, CMBB

Herre, ge Syster M. Wincentyna den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för henne.

Må hon vila i frid. Amen.

Pater Frans Holin S.J.

Den förre chefredaktören för tidskriften Signum, jesuitpater *Frans (Franz-Josef) Holin*, har avlidit. Han insomnade den 4 juli i Köln.

Frans Holin föddes den 16 mars 1935 i Balve i Sauerland i norra Tyskland. Efter att ha studerat juridik i Aachen och Bonn inträdde han i Jesuitorden den 16 april 1958. Den 27 augusti 1966 prästvigdes han i Frankfurt efter att ha slutfört studier i filosofi i Pullach utanför München och i teologi i Frankfurt. Pater Holin skulle komma att tillbringa hela sitt apostoliskt verksamma liv i Sverige. När han sändes hit 1967 visste han inget om Sverige eller om dess kultur, språk och kyrkliga förhållanden. Senare i livet kunde han mycket tydligt dra sig till minnes hur frustrerande det kan vara att som vuxen komma till ett land vars språk man inte behärskar – ”varenda hund kan skälla bättre på svenska” än han, menade han själv. Frans Holin ankom till Sverige just på den dag i september 1967 då landet ställde om från vänster- till högertrafik. Svenskarnas disciplin och deras tilltro till staten, som Frans fick se prov på denna dag, gjorde ett djupt intryck på honom.

En ytterligare sak som gjorde intryck var hur det svenska samhället präglades av teknologi och av övertygelsen om att det är möjligt att lösa människans behov av mening på ett praktiskt-tekniskt och ingenjörsmässigt sätt. Pater Holin sändes till Uppsala och spenderade nästan femtio år här, tills han återvände till Tyskland 2012 för att tillbringa sina sista år på jesuiternas äldreboende i Köln. Efter att ha lärt sig svenska började han studera idé- och lärdoms historia vid Uppsala universitet. Det gjorde det möjligt för honom att tränga djupare in i sitt nya hemlands tankevärld. Under de följande åren var han vid flera tillfällen superior för jesuitkommuniteten i Uppsala och han understödde jesuiternas pastorala arbete i Uppsala, bland annat som studentpräst. Men hans viktigaste apostoliska uppgift var likväl kulturtidskriften Signum som han grundade 1975 tillsammans med pater Hermann Seiler och som han såsom chefredaktör ledde fram till år 2003. Han hade själv ett stort intellektuellt intresse och såg på Signum som en plats där det svenska samhället kunde möta katolskt tankegods. Under sin långa vistelse i Uppsala var han också pastoralt aktiv i S:t Lars katolska församling och han var dess mycket uppskattade kyrkoherde under åren 2006–2010.

Med utgångspunkt i de erfarenheter som han redan hade samlat genom tidskriften Credo (Signums föregångare) fick han ihop en skara kompetenta medarbetare som blev tidskriftens redaktion och formade den till en ansedd samtalspartner i dialogen med den svenska kulturen. Medarbetarna från den tiden vittnar om att pater Frans ofta gav uppmuntrande ord och var stöttande till sin karaktär. Trots den stora betydelse som Signum fick inom offentligheten höll sig pater Holin helst i bakgrunden. Han var en ganska blyg person, älskade samtalet i mindre grupper och var som mest tillfreds när han kunde sitta med en bok i sitt rum. Eller, som han själv uttryckte sig: in *angulo cum libro*.

Requiescat in pace.

Fader Piotr Szumny

Fader Piotr Szumny, subsidiar i Kristi Moders församling Umeå, har hastigt lämnat oss den 17 augusti, i Polen, i en ålder av 54 år. F. Piotr Szumny föddes den 31 januari 1968 i Piła, prästvigdes den 26 maj 1998 i Łąd och arbetade i Marocko åren 2003 och 2012 som missionär. Han kom till Sverige den 1 augusti 2017. Fader Piotrs begravning ägde rum den 20 augusti i den Heliga Familjens församling i Piła i Polen. *Herre, ge f. Piotr Szumny den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för honom. Må han vila i frid!*

Med min förbön och välsignelse till er alla,



Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift