

## TJUGOSJÄTTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Följande välsignelse kan användas av celebranten. Han läser då först följande inbjudan:

Bröder och systrar, Jesus lovade att alltid vara närvarande där hans lärjungar samlas i hans namn. Under kommande dagar kommer påven Franciskus att i Rom öppna den första sessionen av den sextonde ordinarie generalförsamlingen av biskopssynoden. Vi ber om Herrens välsignelse och lyfter våra hjärtan till Gud med en bön att han genom sin helige Andes hjälper och styrker oss i vår gemenskap, leder oss fram till hela sanningen och ständigt bistår deltagarna i synodens överläggningar med sin upplysning.

Därefter sker utsändningen. Vänd mot folket breder han ut händerna och säger eller sjunger:

Herren vare med er.

Folket svarar: Och med din ande.

Diakonen, eller om en diakon inte är närvarande, prästen själv, säger: Böj er och ta emot välsignelsen. Därefter sträcker prästen ut händerna över folket och läser välsignelsen, som besvaras med Amen.

Gud, vår Fader, han som många gånger och på mångfaldigt sätt har talat till fäderna genom profeterna,  
han hjälpe er och hela kyrkan  
att troget lyssna till hans ord och urskilja hans vilja.

R. Amen.

Hans enfödde Son, som sändes till oss när tiden var inne  
för att visa alla rikedomen i Faderns barmhärtighet,  
han bevarer er i gemenskapen med honom och hans bröder och systrar.

R. Amen.

Den helige Ande give åt synodens deltagare och åt er alla  
förmågan att urskilja tidens tecken,  
så att ni i allo håller fast vid Guds vilja  
och bär frukt i större enhet och endräkt,  
till ny kraft för kyrkan och till ett tydligare vittnesbörd om evangeliet.

R. Amen.

Må välsignelse från Gud den allsmäktige,  
Fadern och Sonen ✠ och den helige Ande,  
komma över er och förbli hos er nu och alltid.

R. Amen.