

Förbön, söndagen 29 september 2024 för kyrkans årliga uppmärksammande av ”Världsdagen för migranter och flyktingar”

Kära bröder och systrar, idag deltar vi i världskyrkans årliga uppmärksammande av människor på flykt. Gud vill att alla folk, oavsett tro och nationalitet, ska leva i fred med varandra. I tillit ber vi till Gud om stöd, så att vi visar barmhärtighet och frikostigt delar våra resurser med de mest behövande:

1. För den universella kyrkans ledarskap: Må påve Franciskus och biskopar fortsätta uppmärksamma de flyende människors situation i världen, samt inspirera var och en av oss att hjälpa de utsatta människorna.
Herre, hör vår bön.
2. För alla världens länder, där krig, orättvisor och diktaturer förekommer: Må de politiska ledarna i dessa länder komma till besinning och upphöra med att förfölja sina egna medborgare, utan istället skapar förutsättningar för samlevnad och frihet för alla.
Herre, hör vår bön.
3. För alla politiska ledare i Sverige och i Europa, vars länder har goda möjligheter och resurser att ta emot flyktingar och asylsökande: Må dessa ledare bli mer generösare med sin politik, så att fler människor på flykt kan tas emot och ges det stöd de behöver för att återhämta sig från förföljelser, lidande och trauma.
Herre, hör vår bön.
4. För alla migranter och flyktingar i världen, som har tvingats lämna sina hem på grund av fattigdom, förtryck och katastrofer: Må de bli välvilligt mottagna av oss som inte har tvingats till att fly, så att vi stödjer dem att bygga upp sina liv på nytt.
Herre, hör vår bön.
5. För alla barn och kvinnor på flykt, bland annat i Ukraina, Gaza, Sudan, Kongo, Myanmar och Venezuela: Må vi alla hjälpas åt, så att vi ger dem det skydd de behöver för att kunna leva ett tryggt och värdigt liv.
Herre, hör vår bön.
6. För alla i vår församling: Må vi välvilligt tänka på människor på flykt, och generöst ge, de behövande som finns i vår närhet, den konkreta hjälp de behöver, så att de känner sig välkomna i sitt nya bostadsområde och församling.
Herre, hör vår bön.

Allsmäktige Gud, öppna våra hjärtan och våra hem, så att vi blir lika generösa mot de behövande som du är generös mot oss. Om detta ber vi, genom din Son, Jesus Kristus, som lever bland oss och som råder i evighet.

Amen.